

# De räddade parken "Tyrolen har något för alla!"

För tio år sedan hoppade de över staketet till den öde park som var till salu. De föll handlost för charmen och miljön i den anrika gamla folkparken dit människor tidigare vallfärdad i tusental för att dansa och roa sig. De bildade den ekonomiska föreningen Tyrolens vänner och slog till och köpte parken. Sedan dess har de byggt upp en imponerande verksamhet som lockar folk i olika åldrar, och med olika intressen, att söka sig till Tyrolen i södra Småland.

Text & foto: DIANA THYLIN

Sommaren 1962 slog den energiske entreprenören och nöjespappan Olle Olofsson upp portarna till festplatsen Tyrolen i byn Blådinge, sju kilometer söder om Alvesta. Premiärkvällen kom det över 4 000 personer och Tyrolen blev snabbt en av södra Sveriges största parker med dans och artistuppträdanden sommartid. Under resten av 60-talet och in på 70-talet blomstrade verksamheten och tusentals sökte sig till Tyrolen för att roa sig på lördagskvällarna. Men 1976 arrangerade Olle Olofsson den sista danskvällen på Tyrolen och parkens storhetstid var över. Därefter har verksamheten gått på sparlåga med bland

annat lite bilbingo och knytkalas med dans.

En bit in på 90-talet blev Olles son Bo Olofsson ensam ägare till Tyrolen och 2006 bestämde han sig för att sälja parken. Tidigt på vintern 2007 fick några unga musikintresserade entusiaster höra att parken var till salu.

## HELT KNOCKADE

– Vi åkte dit och hoppade över staketet och blev helt knockade av det vi såg. Miljön var otrolig med alla målningar och annat. Vi kände direkt att det här ville vi bevara, ett så fantastiskt ställe kunde inte bara stå och förfalla, berättar Jacob Hector, en av de fem som först bildade den ekonomiska föreningen



Målningarna i parken är ritade på 60-talet av Sven Truedsson.

Tyrolens vänner och köpte parken.

Med i föreningen var hans två äldre bröder Carl och Gustav Hector, arbetskamraten Rolf Berggren och Gustavs arbetskamrat Jonas Letelier. Med ringa medel, och med varsam hand, började de rusta upp parken med hjälp av ytterligare personer som snart även blev delägare; Hampus Klang, Kristoffer Palmgren och Hanna Evelynodotter.

I år firar Tyrolens vänner 10-årsjubileum och under dessa år har de åtta delägarna byggt upp en bred och uppskattad verksamhet med allt från drive-in-bio, bilträffar, loppis, barn-teater, konserter och skördemässor till nischade musikfestivaler som lockar folk från hela landet, och mer därtill.

Danskvällarna lyser emellertid med sin frånvaro.

– Vi skulle gärna anordna dans till dansband men känner att vi inte riktigt har kunskapen som behövs. Faktum är att vi har provat några gånger, men inte lyckats så bra. Det ultimata hade varit om någon kunnig och intresserad aktör hade hyrt in sig och anordnat danskvällar här, säger Jacob.

När boken "Tyrolen: 60-talsparadiset i Småland" släpptes i slutet av maj, på Tyrolen så klart, var det emellertid dans till Humbles orkester inne på rotundan. Många av besökarna som kom till Tyrolen den vackra majkvällen har minnen från parken där många par har dansat och mötts, flera av dem dessutom dokumenterade i boken.

## BOK I TVÅ DELAR

Boken är skriven av Lena Birgersson med rikligt bildmaterial av Anders Roos och består av två delar. Dels berättelsen om storhetstiden mellan 1962 och 1976 och dels en spegling av verksamheten i dagens Tyrolen.

Svenne Hedlund var på plats under boksläppet och uppträdde med sitt nuvarande Hep Stars, 47 år efter att Hep Stars senast var där och uppträdde för en jublande folkmassa.

Och bara någon vecka senare var det i månads-skiftet maj-juni dags för en av Tyrolens omtalade festivaler; Muskelrock, hårdrocksfestivalen som lockar besökare från hela världen. Men det står även synt-, rockabilly- och punkfestivaler på programmet i sommar.

Ingen av delägarna har ångrat sitt köp. Tvärtom. Det finns ständigt nya idéer som ligger och bubblar och nya idéer om att utveckla parken. Men det som de är mest stolta över är den mångfald av människor som kommer till Tyrolen och trivs tillsammans. Eller som Ola Salo skriver i inledningsordet till boken: "Ett ord som kan beskriva Tyrolen-andan är inkluderande". ✖

## UR PROGRAMMET

### Tyrolen sommaren 2017

30/6-1/7 Tyrolen Rockin' Jamboree #2  
9/7 Barnens dag  
30/7 Jätteleppis & veteranmarknad  
5/8 Tyrolens prog- & visfestival  
11/8 Frida Hyvönen, Sara Parkman samt Darya & Månskensorkestern  
25-26/8 Kalabalik på Tyrolen (syntfestival)  
9/9 Alvesta folkfest  
17/9 Skördemässa  
24/9 Jätteleppis & veteranmarknad

Dessutom Olles onsdagar med bilträffar varje onsdag till och med augusti.

För mer info, se [www.tyrolen.se](http://www.tyrolen.se)

*"Vi kände direkt att det här ville vi bevara"*



Bröderna Hector, Gustav, Carl med sonen Allan och Jacob, föll handlost för ställets charm.



Delägare Hanna Evelynodotter i köket.

## Fotoutställning om Tyrolen

I utställningshallen på Alvesta Järnvägsstation pågår till sista augusti Anders Roos fotoutställning om Tyrolen, med bilder ur boken Tyrolen 60-talsparadiset i Småland.

För aktuella öppettider se: [www.alvesta.se/utställningshall](http://www.alvesta.se/utställningshall)

Mer om Tyrolenboken [www.tyrolenboken.se](http://www.tyrolenboken.se)



Takmålning inne i dansrotundan.



Lena Birgersson har skrivit en bok om Tyrolen.



Hampus Klang, en av delägarna, välkomnar alla gäster.



I entrén sitter delägare Rolf Berggren.



Humbles spelade upp till dans.